

6 Keer de legendarische Alpe d'Huez

beklimmen op één dag is eigenlijk gekkenwerk.

Nog
-17 dagen
te gaan!

FIETSEN MET EEN MISSIE



› Fietsen met een missie

Kanker heb je samen

› Even voorstellen

Een foto bij een bericht van een lieve vriendin.

› Wat is Alpe d'HuZes

Niet zomaar een oproep, niet zomaar een vriendin... en niet zomaar een foto.

› Hoe kunt u helpen

Twee handen in elkaar, het beschermengelkje voor eeuwig op de polsen van twee lieve, mooie en krachtige kleindochters, dochters en zussen. Twee handen in elkaar met daarachter de prachtige foto van een sterke en dappere vrouw, moeder en oma.

› De weg naar Alpe D'HuZes

En ineens het besef dat dit is waar het om gaat... Kanker heb je niet alleen!

› Gastenboek

De voorgaande zes jaren heb ik gereden met mensen op mijn bagagedrager, mensen die de strijd tegen kanker nog strede(n) of gestreden hadden. Om te gedenken, als steun voor de liefhebbers die iemand moesten missen.

› Sponsorpagina

De laatste keer dat ik de Alpe beklom stond mijn moeder op de finish op mij te wachten. God, wat wilde ik graag naar haar toe aan het einde van deze intense dag... alsof ik vloog.

› Nieuwsbrief en contact

Afgelopen jaar is een intens jaar geweest. Meer dan intens.

› Veilingpagina

Een jaar waarin ik heb geleerd hoe belangrijk het is dat je vrede met dingen moet leren hebben. Een jaar waarin ik de kracht van mijn vrouw en dochters destemee heb mogen ervaren. Een jaar waarin ik de steun van de mensen om ons heen meer dan gevoeld en gewaardeerd heb.

› Alpe d' HuZes Editie 2009

› Alpe d' HuZes Editie 2010

Op 2 juni zal ik zeker fietsen voor iedereen waar ik vanaf 2009 voor heb gereden... Thordis, Joey, Jonah, Martine, Richelle, Bas en alle Akkies, voor Jaap, Jan, John, Frida, Sophie, Rimmer, Sietze, de moeder van Barney. Voor Klaas, Bep, Marjan, Koos, Bert, Aida, Caroline en Caryanne, voor Roel, John, Fons en Hanneke.

› Alpe d' HuZes Editie 2011

› Alpe d' HuZes Editie 2012

Maar zal ik dit jaar meer dan eerdere jaren in gedachten bij iedereen zijn die om hen heen heeft gestaan. Die meegemaakt hebben wat wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt.

› Alpe d' HuZes Editie 2013

Op 2 juni rij ik niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor Ayesha, Amy, Merel, Dennis, Marja, Menno.

› Alpe d' HuZes Editie 2014

En vooral voor mijn vader!

Trots op hem, dankbaar voor hoe hij mijn moeder in haar ziekte heeft gesteund en bijgestaan en voor de ruimte die hij ons heeft gegeven om hier deel in te mogen zijn.

Het was een heftig jaar, maar op 2 juni zal ik aan het einde van een intense dag naar ze toe klimmen....

Alsof ik vlieg.

PS

Wil je mij een extra steuntje in de rug geven;

<https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/erwinvanderheijden>



Klik [HIER](#) om een bericht of reactie achter te laten in het Gastenboek.